

Καλοκαίρι! Βαριέσαι; Προτείνω λύση...

Μπορεί να σας το έχουν πει πολλοί κι αυτό είναι αλήθεια. Μ'ένα βιβλίο, ο κόσμος σου αλλάζει.

Εσύ! Ναι, ναι εσύ, φίλε αναγνώστη που κατόρθωσα να τραβήξω την προσοχή σου.

Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα αλλά και... βαρεμάρα. Το καλοκαίρι έχει ήδη εισβάλει στις ζωές μας και φυσικά είμαστε ευγνώμονες γι'αυτό. Παρ'όλ'αυτά, αυτό που νιώθουμε όταν δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε λόγω της μεγάλης διάρκειας ελεύθερου χρόνου είναι...απελπιστικό.

Εδώ κάνω την είσοδο μου κι εγώ να σας προτείνω την λύση μου, ελπίζοντας να γίνει και δική σας.

Πήρατε ποτέ ένα βιβλίο στα χέρια σας, το μετροφυλλάσατε, μήπως διαβάσατε μερικές σελίδες και από τότε έχει μείνει ανέγγικτο, να μαζεύει μόνο σκόνη;

Κι εγώ. Όμως σας διαβεβαιώνω πως το να συνεχίσετε να διαβάζετε το βιβλίο, αναλογιζόμενοι τις αποφάσεις των πρωταγωνιστών, ταξιδεύοντας στα μέρη όπου ταξιδεύουν, να χαίρεστε, να λυπάστε, να θυμώνετε μαζί τους σας προκαλεί κάτι που δεν πιστεύα πως εκφράζεται με λέξεις τυπωμένες σε μερικές σελίδες.

Κι όμως είναι απίστευτο... Αυτό το συναίσθημα που η ίδια ακόμη δεν κατάφερα να προσδιορίσω ή να κατανοήσω - μιας και είναι πέρα απ' αυτά που μπορούν οι λέξεις να περιγράψουν- μπορεί κανείς μόνο να καταλάβει αν έχει διαβάσει ένα βιβλίο με την καρδιά του ανοικτή.

Αν όμως ο λόγος που σταματήσατε να διαβάζετε το βιβλίο είναι λόγω της πλοκής του, εδώ θα ήθελα να σας συστήσω την Δημοτική Βιβλιοθήκη Δερύνειας που με βοήθησε να διαλέξω βιβλία που με ενδιαφέρουν. Όποιος επιθυμεί να δανειστεί ένα βιβλίο, μπορεί να γίνει μέλος και να το κάνει εκεί δωρεάν. Είμαι σίγουρη πως από τα 16,700 βιβλία που υπάρχουν εκεί, στα σίγουρα θα βρείτε ένα που σας ενδιαφέρει!

Αν ακόμη δεν πειστήκατε στο γιατί να αρχίσετε να διαβάζετε βιβλία στον ελεύθερο σας χρόνο, μην ανησυχείτε, υπάρχουν πάμπολλοι λόγοι για να σας αλλάξουν την γνώμη. Μερικοί απο αυτούς - επειδή πιστεύω πως όλοι δεν θα χωρέσουν εδώ - είναι οι εξής:

- Αρχικά, το διάβασμα θα σας σώσει απ' τη βαρεμάρα. Αυτό γιατί θα αφοσιωθείτε σε μία ιστορία που θα σας κρατήσει απασχολημένους μέχρι να φτάσετε στο τέλος της (σπόιλερ: το πιο ωραίο μέρος του βιβλίου !)
- Επίσης, θα σας κρατήσει μακριά από τα ηλεκτρονικά και τις οθόνες, που τελευταία αποτελούν μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία μιας και δημιουργούν εξαρτήσεις με επακόλουθο σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις σε χιλιάδες νεαρά άτομα και όχι μόνο.

Όπως είπε και ο Γερμανός Σκηνοθέτης Werner Herzog, 'Αυτοί που διαβάζουν έχουν τον κόσμο κι αυτοί που βλέπουν τηλεόραση τον χάνουν'.

• Όταν φτάσετε στο τέλος ενός βιβλίου νιώθετε πως έχετε κατορθώσει κάτι, κάνοντας σας να θέλετε να επαναλάβετε αυτό το 'ταξίδι' ξανά και ξανά, το οποίο όμως τις περισσότερες φορές πραγματοποιείται με άλλη 'παρέα' σε άλλο χρόνο, σε άλλα μέρη.

•Θα ακονίσετε το μυαλό σας μιας και τα βιβλία θα σας βάλουν να σκεφτείτε περισσότερο και βοηθούν στην συγκέντρωση. Έτσι, όποια δουλειά θα σας έχει ανατεθεί, θα την ολοκληρώνετε με ακριβότητα και στον μέγιστο καλύτερο βαθμό που μπορείτε!

•Για τους αναγνώστες οι οποίοι επιστρέφουν στο σχολείο τον Σεπτέμβρη, το λεξιλόγιο σας θα εμπλουτιστεί με νέες λέξεις και εκφράσεις, θα πάρετε σημαντικές γνώσεις τις οποίες μπορεί μια μέρα να χρειαστείτε σε ένα κουίζ γνώσεων και φυσικά, η φαντασία σας θα φτάσει 'μέχρι τα σύννεφα'!

•Τέλος, με το διάβασμα τουλάχιστον ενός βιβλίου, θα νιώσετε αυτό που δεν μπορούσα να περιγράψω πιο πάνω, που, όπως είπα και προηγουμένως, μόνο τότε θα μπορείτε να καταλάβετε για τι μιλάω!

Κλείνοντας, σας το επιβεβαιώνω πως δεν θα το μετανιώσετε αν αποφασίσετε να πάτε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Δερύνειας, βρείτε ένα βιβλίο με ενδιαφέρουσα πλοκή και το διαβάσετε. Στοιχίμα δεν θα θέλετε να σταματήσετε να το διαβάζετε και όταν το τελειώσετε θα τρέξετε στην βιβλιοθήκη να δανειστείτε το επόμενο! Έτσι, το καλοκαίρι σας θα το θυμάστε ξεκάθαρα, αφού δεν θα το έχετε χάσει σε άσκοπες δράσεις αλλά με την πιο ωραία δραστηριότητα, το διάβασμα βιβλίων.

Το τελευταίο που θα ήθελα να προσθέσω είναι τα λόγια του Μαρσέλ Προυστ, Γάλλου συγγραφέα, με τα οποία συμφωνώ απόλυτα

'Δεν υπάρχουν ίσως ημέρες της παιδικής μας ηλικίας που να τις ζήσαμε τόσο απόλυτα, όσο εκείνες που πιστέψαμε ότι τις αφήσαμε να φύγουν χωρίς να τις ζήσουμε, εκείνες που τις περάσαμε με ένα βιβλίο αγαπημένο'.

Ελισάβετ Αλκιβιάδου